



www.euroforumlgbtchristians.eu

Ανοικτή επιστολή από το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό Φόρουμ των LGBT (λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων) χριστιανικών οργανώσεων

Προς το Συμβούλιο της Αγίας και Μεγάλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2016 στην Κρήτη.

Αγιότατοι, Μακαριστοί και Σεβασμιότατοι,
Αγαπητοί Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί εκπρόσωποι του Μεγάλου και Αγίου Συμβουλίου,

Το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό LGBT Φόρουμ είναι μία πλατφόρμα χριστιανικών οργανώσεων των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων. Είναι μία ένωση με περισσότερες από σαράντα (40) οργανώσεις από όλη την Ευρώπη που αντιπροσωπεύουν έξι χιλιάδες (6.000) LGBTI χριστιανούς. Το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό LGBT Φόρουμ θα ήθελε να επιστήσει την σημασία και την αναγκαιότητα να ακουστεί η φωνή του μέσα από την ευκαιρία που παρουσιάζεται, στην συνάντηση του Μεγάλου Αγίου Συμβουλίου της Μεγάλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένα γεγονός ιστορικής σημασίας. Θα θέλαμε να ακουστεί η φωνή μας προς τους ηγέτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αδέρφια μας οι LGBT πιστοί, μία υπόθεση που πρέπει να μας αφορά όλους.

Δεν είμαστε έξω από την Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτήν

Τα LGBT άτομα παρουσιάζονται αρκετά συχνά ως μία ομάδα που δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ως ένα κομμάτι έξω από αυτήν. Το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό LGBT Φόρουμ, μπορεί να βεβαιώσει, ότι στην πραγματικότητα το ποσοστό των πιστών με μη – παραδοσιακό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητας φύλου, δεν διαφέρει από τους ανθρώπους που είναι έξω ή μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει γίνει σαφές σε μας μέσα από πολλές δραστηριότητες που έχουμε κάνει και που σχετίζονται με την Ανατολική Ευρώπη κι αυτό χάρη στην παρουσία των Ορθόδοξων Χριστιανών μεταξύ των ομάδων-μελών μας. Δεδομένου ότι η εμπειρία πολλών θρησκευτικών κοινοτήτων και στα πλαίσια του αγώνα της συμφιλίωσης του εκάστοτε πιστού για την ταυτότητά του/της, ανάμεσα δηλαδή στο «θρησκευτικό» μέρος και στο «σεξουαλικό» ως μέρη μίας ταυτότητας, της δικής του/της, είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δύσκολα εμπόδια ενός πιστού, ειδικά όταν όταν ο πιστός δεν αναγνωρίζεται από την κοινότητα του και παρουσιάζεται ως εχθρός της Εκκλησίας.

Σας ζητούμε θερμά: στα κηρύγματα και τις ομιλίες σας, κάθε φορά που θα αναφέρεστε σε LGBT πρόσωπα και ζητήματα που τους αφορούν, να θυμάστε ότι στην πραγματικότητα μπορεί να στεκόμαστε δίπλα σας! Δεν είμαστε μία αφηρημένη έννοια, αλλά ανθρώπινες οντότητες, τα παιδιά σας, οι αδελφές και οι αδελφοί σας.

Ιστορίες θλίψης

Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες από LGBT ορθόδοξους χριστιανούς, ιστορίες εσωτερικών συγκρούσεων και πόνου. Είναι τόσο συχνές αυτές οι ιστορίες που οι πιστοί παραμένουν σε μία σύγκρουση και αναγκάζουν τους πιστούς να μην αποδεχτούν την αλήθεια για τον εαυτό τους. Μερικοί από εμάς έχουμε αποδεχτεί την σεξουαλικότητά μας. Κάποιοι άλλοι εγείρουν μόνο ζητήματα και προβλήματα για τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει να «βγουν από την ντουλάπα» τους και άλλοι πάλι δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια για τον εαυτό τους και απλώς αποδέχονται την σεξουαλική τους ταυτότητα.

Σε τόσες όμως περιπτώσεις, αυτές οι πραγματικές ιστορίες πιστών είναι ακατανόητες και απαράδεκτες από την Ορθόδοξη κοινότητα. Πολλοί LGBTI ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουν πεταχτεί έξω από τις ενορίες τους, έχουν αποκλειστεί από την Θεία Κοινωνία, έχουν υποβληθεί σε θεραπείες «συμμόρφωσης» και «αλλαγής» της σεξουαλικότητάς τους, με επιβλαβείς συνέπειες για την προσωπικότητά τους και την υγεία τους. Έχουν αναγκαστεί να επιλέξουν την μοναστική ζωή ενώ δεν είχαν την κλήση σε αυτήν και κάποιοι άλλοι έχουν αναγκαστεί να παντρευτούν με το αντίθετο φύλο και μέσω αυτού να φέρουν περισσότερο πόνο σε ανθρώπους (στους/στις συζύγους, τα παιδιά τους, τις οικογένειες τους). Αυτές οι εμπειρίες που επιβάλλονται συχνά δια της βίας ή με τάσεις αυτοκαταστροφής, δημιουργούν θυμωμένους ανθρώπους με τον Θεό και σε ορισμένες περιπτώσεις τους οδηγεί αναμφισβήτητα έξω από την Εκκλησία. Μερικά LGBT άτομα, δεν μπορούν να ακούσουν την φωνή του Θεού με σαφήνεια, αλλά με σύγχυση και όταν δεν έχουν την υποστήριξη από τους ποιμένες, τις χριστιανικές κοινότητες ακόμα και τις οικογένειες τους, δεν έχουν τη δύναμη να παλέψουν και να επιμείνουν, να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους.

Η Ορθόδοξη αξία της τόλμης με ταπεινοφροσύνη, ειδικά όταν πρόκειται για να μεσολαβήσουμε για τους αδελφούς και αδελφές μας, μας οδηγεί στο να σας ζητήσουμε να επανεξετάσετε την τρέχουσα κατάσταση των LGBT ορθοδόξων χριστιανών.

Σας ζητούμε να κάνετε ο,τι μπορείτε για να σταματήσει αυτή βία και η επιθετικότητα! Να σταματήσει η ρητορική μίσους από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι είναι κομμάτι της Ορθόδοξης κοινότητας και παράδοσης. Θέλουμε να επικαλεστούμε μαζί σας, αγαπημένοι καθηγητές και θεματοφύλακες της παράδοσης μας, να μην αφήσουμε να γίνει μία τέτοια κατάχρηση μίσους και βίας και οδηγήσει στον θάνατο ή την καταστροφή ανθρώπινες ζωές ανάμεσα στους αδελφούς και στις αδελφές μας! Ας αφήσουμε την αγάπη και την αδελφική χριστιανική φροντίδα να είναι οδηγός μας!

Χώρος για διάλογο

Εμείς, τα LGBT Ορθόδοξα παιδιά σας, πιστεύουμε πως η σεξουαλικότητα δεν είναι το όχημα για την αμαρτία, αλλά δώρο από τον Θεό, ένα κομμάτι της δημιουργίας Του. Θέλουμε όμως να αποσαφηνίσουμε, πως υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των πιστών με οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητας φύλου, αλλά όχι στην αμαρτωλή τους κατάχρηση.

Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή και η Ορθόδοξη Παράδοση προσφέρουν πολλά παραδείγματα παρηγοριάς και ευλογίας της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και συμπεριλαμβάνει και τα LGBT άτομα και τις σχέσεις που αναπτύσσουν. Γνωρίζουμε ότι αυτή η δική μας αντίληψη και κατανόηση της Αγίας Γραφής και της Ορθόδοξης Θεολογίας που επιτρέπει την αρμονική συμφιλίωση της σεξουαλικής και θρησκευτικής ταυτότητας ενός πιστού, μπορεί να φαίνεται μία τολμηρή άποψη για εσάς. Ζητάμε όμως να μας ακούσετε. Σας καλούμε να μπορέσουμε από κοινού να εδραιώσουμε έναν ασφαλή χώρο για διάλογο. Σε έναν κοινό τόπο, όπου οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να ακουστούν, να συνδιαλαγούμε μαζί, να θέσουμε τις διαφωνίες μας ο καθένας από την πλευρά του, αλλά να ακούσουμε και προσωπικές ιστορίες πιστών. Αναζητούμε αυτόν τον διάλογο, στον οποίο και οι δύο πλευρές θα αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη, με σεβασμό στην διαφορετικότητα, τόσο στις γνώσεις, όσο και στην εμπειρία. Να ακούσουμε ο ένας τον άλλο και να θέσουμε ερωτήσεις.

Σας παρακαλούμε να μας εμπιστευτείτε και ότι θα κάνουμε ο,τι είναι δυνατόν για έναν ασφαλή διάλογο. Η έκκλησή μας καθοδηγείται από την πίστη μας και την ανησυχία μας για το καλό της Εκκλησίας και τα παιδιά της. Παρακαλούμε για την προσευχή σας και ας ανοίξουμε τις πόρτες διαλόγου μεταξύ μας.

Εν Χριστώ δικός σας,

Mikhail Cherniak

Εκ μέρους του Ορθόδοξου γκρουπ του Πανευρωπαϊκού Χριστιανικού LGBT Φόρουμ, orthodox.lgbt@gmail.com

Elaine Sommers, Wielie Elhorst

Συν – Πρόεδροι Πανευρωπαϊκού Χριστιανικού LGBT Φόρουμ

23 Ιουνίου 2016